



Seminarium

BEIT MIDRASH - MADRASA

Välkommen till att föreningen Amanahs första Beit Midrash-Madrassa, en serie seminarier där vi delar med oss av judiska och muslimska traditioner och idévärld i en rad olika ämnen.

Ämne: En Abraham. Två traditioner. Vilken son?

- Yitzhak eller Ismail? En jämförelse av berättelser om Abrahams offer

Seminarieledare: Rabbin Moshe-David HaCohen, Imam Salahuddin Barakat

Språk: Både på svenska och engelska

**Den 16 november kl. 18.00-20.30 på Moriska Paviljongen i Folkets Park i Malmö.
Gratis inträde. Amanah bjuder på en måltidsbuffé (kosher).**

Obligatorisk föranmälan, då det är begränsat med platser och mat.

Anmälan: snarast, eller allra senast måndag den 13 november 2017: info@amanah.se

Beit Midrash/Madrassa betyder på hebreiska respektive arabiska hus för studier av tradition och religion. Här kan vi komma för att lära oss, dela med oss och uppskatta varandras traditioner. Istället för att frukta det okända, kan vi få kunskap och insikt. Våga utmana dig själv och bredda din kunskap och horisont samtidigt som du kan känna stolthet över din egen tradition.

Bilaga: Om Amanah – Judisk-Muslimsk Tradition och Tillit



AMANAH – JUDISK-MUSLIMSK TRADITION OCH TILLIT

AMANAH är ett projekt som är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och bryggor mellan deras respektive församlingar.

AMANAH är en opolitisk organisation – bortom politik, som tror att religion och tradition kan skapa ett band som främjar och utvecklar relationer.

AMANAH kommer att med rötterna i judisk och islamisk identitet, engagera sig i och driva diskussioner om tradition och kultur. Detta för att skapa ett mer öppet samhälle präglad av tillit, och för att motverka hat och rädsla för den andre och det okända (antisemitism och islamofobi) samt radikalism/extremism.

AMANAH:s målsättning är att bidra till att öka förtroendet mellan olika grupper i samhället för att främja relationer präglade av tillit, särskilt i Malmö, samt bidra till en bättre bild av Malmö stad.

AMANAH - THE MUSLIM-JEWISH TRUST AND FAITH PROJECT

AMANAH is based on personal relationships and dialogue between Iman Salahuddin Barakat and Rabbi Moshe-David HaCohen, who will serve as representatives and bridges of their respective communities.

AMANAH is an A-political association - beyond politics, believing that religion can serve as a bonding that will provide trust to foster relationships.

AMANAH will engage in discussion about religion and culture based on Judaism and Islam- as a root-based identity for open and trusting society, countering hate and fear of the other and unknown (antisemitism and Islamophobia) as well as current radicalism/ extremism.

AMANAH aims to contribute to creating trust in the society at large, specifically in Malmö, to foster trusting relationships as well as a better portrayal of the city.